



## Generalforsamling i Sydjysk Buejægerlaug søndag den 27.02.2022

Jeg vil starte med på denne skønne søndag den 27 februar at byde alle fremmødte hjerteligt velkommen til denne 34 generalforsamling i Sydjysk Buejægerlaug. Igen i år skal der selvfølgelig være en specielt velkomst til vores tidligere formand og nu æresmedlem Egon Bøttker. Personligt vil jeg gerne takke dig for din venlighed, åbenhed og ærlighed, samt din evne til at rumme og altid være god for en snak om godt som skidt. Jeg vil gerne bede alle rejse sig for sammen at udbringe en skål for Egon.

I starten af året havde pandemien stadig godt tag i os så vi i bestyrelsen besluttede sidst i 2020 at aflyse Nytårsturneringen og senere i januar 21 også udskyde generalforsamlingen. Så vi fik igen en lidt sløv start på året.

Årets første arbejdsdag blev søndag den 21 marts. Det var skønt vejr og vi var 7 fremmødte der fik lavet det vi efter planen skulle. Banen blev udvidet med 10 må så vi nu var oppe på 40.

Arbejdsdagen i april blev aflyst og nu begyndte snakken om den længe ventede Fusion mellem DJ og FADB rigtigt at tage fart. I opslag gjorde vi fra bestyrelsens side det hurtigt klart at et flertal støttede forslaget om en fusion. Hvilket var mere eller mindre velset alt efter hvem man spurgte.

1 juni havde vi klubaften med snak om fusionen her mødte nogen stykker frem men ikke den mængde vi havde håbet på.

På et instruktør møde fik vi ideen at ændre vores kursus struktur så den blev flere kurser, men med færre deltagere, dette for at højne kvaliteten og for at følge hvad naturstyrelsen havde meldt ud i første omgang med at der fremover ville være prøver hele året igennem. Dette blev dog droppet af dem så de er tilbage til det gamle system, dog uden frister januar og juni. Vores nye struktur blev vel modtaget flere steder.

20 juni havde vi arbejdsdag for at klargøre banen til årets langbuetræf. Der blev arbejdet hårdt af et lille hold der lykkedes med at få alt klar.

Weekenden den 26-27 juni afholdte vi så langbuetræffet og her var 29 fremmødte hvilket ikke var mange, men omstændighederne taget i betragtning vel egentlig ganske ok. Mange kom til lejrpladsen allerede lørdag formiddag og først på eftermiddagen, så vi om aftenen kunne gennemfører vores sædvanlige skydninger, lerduer, flyvende gås og Robin Hood skydningen. Ved alle skydninger kunne der som vanligt vindes rødvin og det blev der, det var virkelig eliten vi havde samlet. Som et nyt, men faktisk gammelt tiltag tog vi tussmørkeskydningen op igen, dette blev en stor succes og vi sluttede faktisk med at skyde fra bålet. Vi havde som altid nogen meget hyggelige timer med super flot skydning og hygge ved bålet til ret sent. Nogen var mere eller mindre friske søndag morgen, men til trods dette havde vi en skøn søndag og vinderne blev kåret. (kan ses på FB)



Torsdag den 8 juli havde vi besøg af DBF, en ny forening der skulle afløse det gamle FADB, i tilfælde af at dette ville blive lukket ned. Vi havde repræsentanter fra FADB, DJ og DBF. Det var en hyggelig aften med god stemning, her var plads til at man kunne luften sine bekymringer og tonen var god, dog blev den lidt mere stram da vi fandt ud af at Peter Bue West havde optaget hele mødet (bare til eget brug) som han sagde og han lovede at slette det når han havde hørt det.

Vores klubaften den 1 august gik også med at snakke fusion og mødet den 8 juli, der er mange meninger og det er også fint. Vi havde en hyggelig aften igen i god tone.

Der var arbejdsdag i august denne blev styret af Hans Jørgen og gik som den skulle vi siger som vanligt tak for jeres arbejde.

Sidste weekend i august lå generalforsamlingen for FADB, her skulle stemmes om en fusion. Det blev dog et meget skuffende, nej til fusionen og med det mindst mulige stemme procent. Næsten 2/3 af FADB fremmødte medlemmer stemte at foreningen skulle nedlægges, men sådan blev det ikke. Vi kan sige meget om den generalforsamling, men det skal vi vist bare lade stå.

Søndag den 5 september havde vi vores 33 generalforsamling, da vi grundet Covid-19 havde flyttet den og foråret var fyldt valgte vi denne weekend da vi håbede på en afklaring fra FADB's generalforsamling, men det blev som sagt tidligere ikke hvad vi troede eller havde håbet på.

Der var 33 fremmødte hvilket var dejligt. Vi sagde farvel til Hans Jørgen Hansen som suppleant og fik Ronnie Bladt valgt ind i stedet. Anders havde som vanligt styr på pengesagerne og Verner havde da heller ikke nogen indvendinger.

Efter generalforsamlingen bestod bestyrelsen af følgende.

Ole og Egon som suppleanter, Jimmi, Ronnie og Jan som bestyrelsesmedlemmer samt Anders som kasser og jeg selv som formand.

Søndag den 20 september havde vi arbejdsdag hvor banen skulle klargøres til årets buejægertræf, her mødte 4-5 mand op og gjorde en kæmpe indsats, Arne og Ole havde allerede været ude at klippe og skære inden så der kunne blive gået til stålet med det samme.

Årets buejægertræf blev afholdt som altid sidste søndag i september. 25 friske og meget velskydende skytter mødte op og vinderne blev fundet. Vi havde også lagt Bukken og Hjorten denne søndag, vores lille venskabs konkurrence med Vestjyske buejægere. Det blev en hyggelig dag hvor Vestjyske desværre løb med sejren i Bukken og Hjorten. En stor tak til Ole og Jan for hjælpen.



Resten af året gik stille og roligt, vi afholdt nogle længe ventede kurser og var enige om at den nye strategi var god.

Coronaen sneg sig ind igen med restriktioner og nedlukninger som følge og alle vores planer om julehygge og nytårsskydning blev igen slukket.

Jeg vil afslutte denne beretning ved med tungt hjerte. Jeg har valgt trække mig fra organisatorisk buejagt, og herved forlader jeg bestyrelsen i Sydjysk Buejægerlaug i utide, jeg bliver dog i den nyoprettede Sydjyske buejægere til en afløser er fundet. Jeg mener det er det rigtige at gøre. Baggrunden for min beslutning er en telefonsamtale med formanden for FADB, Kirsten Andersen torsdag den 16 december 2021. Jeg ringede Kirsten op for at få en afklaring på en klage fra en kursist og præsenterede mig pænt og forventede en konstruktiv samtale om klagen, men jeg fik en yderst ubehagelig overraskelse. Det var det på ingen måde en behagelig og konstruktiv samtale. Det var den mest ubehagelige samtale jeg til dato har haft i mit liv. Jeg havde egentlig plan om at skrive her hvordan hun overfusede mig, men har valgt ikke at gøre dette, hvis i gerne vil vide min opfattelse af denne samtale er i velkommen til at spørge.

Til alle medlemmer som gang på gang kommer og hjælper til arbejdsdage, stævner og ja altid er klar med en hånd tusind tak for det. Uden Tordenskjolds soldater ville en forening som os ikke kunne bestå.

Til en fantastisk bestyrelse, kæmpe tak for jeres store arbejde, jeres venlighed og gode humør.

Træk og slip fremover.

Henrik Hedegaard Madsen.